



ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

«Το μεγαλείο ενός λαού & της ηθικής του προόδου μπορεί να διαφανεί από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα»

Mahatma Gandhi

Στις 9 Ιανουαρίου 2013 ένας σκύλος ράτσας pitbull, έκοψε την αλυσίδα του, έφυγε από τα χέρια του ιδιοκτήτη του και μπήκε σε μια αυλή σπιτού. Σε αυτή την αυλή παρευρισκόταν και το κατοικίδιο σκυλάκι της οικογένειας. Οι κύριοι του σπιτιού κατήγγειλαν στην αστυνομία την είσοδο του μαινόμενου σκύλου στον χώρο τους και στη συνέχεια το δάγκωμα-επίθεση στην κυρία του σπιτιού καθώς και στον μικρόσωμο τους σκύλο. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν στη σκηνή χώνοντας στον λαιμό του σκύλου το λάστιχο ποτίσματος της οικογένειας, μέχρι να γεμίσουν τα πνευμόνια του με νερό και να πεθάνει. Αποτυχία! Ο σκύλος ήταν ακόμα ζωντανός και το "καθήκον" τους ημιτελές! Επόμενη κίνηση και καταλυτική θεωρήθηκε το σφηνώμα του κεφαλιού του σκύλου στα κάγκελα της αυλής! Η διάγνωση θανάτου του σκύλου από κτηνίατρο ήταν πνευμονικό οίδημα! R.I.P SOUL!

Όπως είπε και ο Jim Morrison, αυτοί που ελέγχουν τα media είναι και αυτοί που ελέγχουν τα μυαλά! Σήμερα που γράφω αυτό το κείμενο έψαξα σε ηλεκτρονική εφημερίδα για να αναφέρω την πηγή ενημέρωσής μου! Ω, μα τι έκπληξη! Το κείμενο ήταν σαφέστατα διαφοροποιημένο μιας και αναγράφεται εντελώς χυδαία η εξής αναληθής ειδήση: "[...] ακινητοποίησαν τον σκύλο και τηλεφώνησαν στην Αστυνομία. Ο επιθετικός σκύλος λιποθύμησε, και λίγο αργότερα πέθανε."

Όταν εύκολα βασανίζεται ένας σκύλος μέχρι να πεθάνει, και παραποιείται η αλήθεια, μπροστά στα μάτια όλων μας και κανένας δεν κάνει τίποτα για αυτό, τότε ακόμα πιο εύκολα και αβασάνιστα μπορεί να κατοπιηθεί, να κορριδευτεί, να φιμωθεί και να δολοφονηθεί η μοναδική πραγματικότητα που ξέρουμε! Γιατί σίγουρα είμαστε όλοι τρελοί εδώ μέσα! Όχι όμως αρκετά για να φτιάξουμε τη δική μας ρεαλιστική πραγματικότητα! Συγγάτοκοι είναι οι άλλοι στην τρέλα και όλοι εμείς, οι αδέσποτοι. Και μόνο να αναρωτηθείτε γιατί, είναι η αρχή!

§ Sandy



ΣΤΗΛΗ

Περπατώ περπατώ εις το δάσος... Μαδαρής - Παπούτσας!



Τώρα που μπήκε η Άνοιξη και ανοίγει ο καιρός, συστήνουμε ανεπιφύλακτα μια εξόρμηση στο δάσος Μαδαρής - Παπούτσας. Η περιοχή της Μαδαρής - Παπούτσας καταλαμβάνει τα ψηλότερα τμήματα του δάσους Αδελφοί, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδου σε υψόμετρα από 500 μέχρι 1613 μέτρα! Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται με αυτοκίνητο μόνο μέχρι τις κοντινές κοινότητες (Λαγουδερά, Σπήλια, Σαράνι, Χανδριά, Πολύστιπος, Κυπερούντα, Καννάβια) και στη συνέχεια μέσω χωματόδρομου με τετρακίνητο αυτοκίνητο ή με τα πόδια μέσω των μονοπατιών της φύσης.

Η περιοχή Μαδαρής - Παπούτσας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας της Φύσης Natura 2000. Δενδρώδεις θάμνοι, πλατύφυλλα δάση και κορυφές που κόβουν την ανάσα προσφέρουν καταφύγιο σε μοναδικά πουλιά και σημαντικότερα ενδημικά είδη της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας.

Η περιοχή επιλέχθηκε για την εφαρμογή του έργου JUNIPERCY: Βελτίωση της κατάστα-

σης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο (LIFE10 NAT/CY/000717) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα LIFE +, ειδικά για τα δάση της με Αοράτου (Juniperus excelsa).

Τα δάση του Αοράτου δίνουν καταφύγιο σε πολλά φυτά και ζώα και θεωρούνται απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Ο καρπός του Αοράτου έχει θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στη μαγειρική όπως και στην παρασκευή ποτών, όπως το τζιν! Σήμερα, τα δάση του Αοράτου απειλούνται με εξαφάνιση και έτσι προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, τα ενδημικά δάση με Juniperus spp. συνιστούν οικοτόπο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων, με κωδικό 9560*.

Το δάσος της Μαδαρής - Παπούτσας συνδυάζει μοναδική αισθητική απόλαυση και άπειρες ευκαιρίες παρατήρησης των μοναδικών φυτών και της άγριας ζωής του τόπου μας. Τολμήστε το και θα με θυμηθείτε!